

Wat zijn we dankbaar voor al het missionaire werk, ook het afgelopen seizoen! Er gebeurt zoveel binnen en buiten de Marekerk en dat kan niet zonder jullie als vrijwilligers. Heel hartelijk dank!

Een greep uit het missionaire werk...

*Uit het gastenboek van Open Kerk:*

“Even een rustpauze in een drukke stad”

“Ik kwam hier bij toeval langs, leuk dat ik deze kerk  
eindelijk van binnen zie!”

“Lovely church, lovely people, welcoming guests!”

“Mooie kerk, warme sfeer en gezellige muziek.”

“Stil van ontroering bij het binnenkomen in deze  
prachtige kerk. Dank U Vader, vriendelijke dames  
van ontvangst, warm onthaal.”

“Prachtig orgel!”

*Vanuit de Alphacursus:*

“Als de Heere God op je schouder tikt en laat weten dat hij  
er ook voor jou is! Maar je weet niet hoe. Hoe mooi was en  
is het om dit met elkaar te ontdekken tijdens de Alpha.  
Zonder schaamte of angst, veilig en vertrouwd. Wat is de  
zin van het leven, waarom ben ik hier op aarde?  
Levensvragen die steeds weer terugkomen, mochten we  
samen ontdekken. Het is mooi om te zien hoe Alpha-  
deelnemers zich langzamerhand openstelden en van hart  
tot hart met elkaar spraken.”

*Van een bezoeker aan de Alphadienst over Jona:*

“Wat gaaf! Weet je dat ik minimaal net zo erg ben als  
Jona? Had tig redenen om af te zeggen; pijn in m'n mond,  
m'n rug, last met lopen staan en zitten, moe van het werk,  
noem maar op! Wat ben ik blij dat ik toch gegaan ben,  
voel me en ben weer gezegend, had dit absoluut niet  
willen missen! Nogmaals bedankt!”

We kijken uit naar Gods werk, ook het komende seizoen, door alle missionaire activiteiten heen.

Het vernieuwde [visiedocument](#) voor de komende vier jaar is [hier](#) te vinden.

Een gezegende zomer gewenst!

Met een hartelijke groet,

Werkgroep Missionair Stadswerk

Jessika Barendregt

Hanneke Geluk

Huibke ten Hove

Sanne van der Linde

Daniël Rijfers

Neline van Toor

